

Je hebt nieuw leven ontwaard  
en zo schijnt telkens weer de zon!



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

## **André, Jozef Van der Linden**

echtgenoot van Mevrouw

**Martha HAESEBROEK,**

geboren te Opbrakel op 12 oktober 1929  
en overleden te Brakel-Elst op 18 mei 1985.  
Gesterkt door de gebeden uit de zieken-  
en stervendenliturgie.

---

God, onze Vader, nu het hart van deze  
man zo plots is gaan rusten, komen we  
in gebed tot U.

André was een edel mens. Een goede  
man meteen, die zo goed en zo kwaad het  
soms ging zorgde voor zijn groeiend gezin.  
Van de mijnen moest er overgeschakeld  
worden naar lichter werk, tot hij al meer  
dan veertien jaar terug zwaar viel en tot  
overmaat van ramp hij blijvend invalied  
werd. Deze mensenvriend was niet onaardig,  
liet iedereen met rust, hield van een  
rookje en een pintje en een babbeltje over  
zijn voetbalclub, maar ook van zijn pastoor  
om met de hoogdagen zijn Vriend te brengen.

Heer Jezus, wij danken U om zijn moedige  
getuigenis in het lijden. Wij leggen zijn  
leven in Uw handen. Schenk hem het Licht  
waarnaar hij zo verlangde. Houd ons oog  
gericht op U, die de voltooiing van ons  
leven en onze vrede en vreugde zijt.

Mogen allen, vooral zijn echtgenote en  
kinderen door zijn dood nog inniger met  
elkaar verbonden worden. Het zal voor André  
een teken zijn van genegen dank en  
blij weerzien over de grenzen van ruimte  
en tijd. Ook gij, familieleden, vrienden en  
buren, blijft Kristus en Zijn Kerk en elkander  
trouw in lief en leed.

Maria, hulp der kristenen, bid voor ons.

De families VAN DER LINDEN,  
HAESEBROEK, HIMSCHOOT,  
VAN DE WALLE,

danken U oprecht voor uw blijken van  
medeleven in hun rouw.

Begr.-Crematies Amand Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel