

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Anna Van Der Linden

echtgenote van Mijnheer

RENÉ ASSEZ

geboren te Zegelsem, de 13 mei 1894 en plotseling
overleden te Nederbrakel, op Palmzondag,
21 maart 1964, gezalfd met het H. Oliesel
" in extremis. »

Palmzondag, 1964, H. Missie op de parochie.
Al de gelovigen worden opgeroepen om zich eens
te bezinnen

— over hun liefdesverhouding tegenover God,
— over hun liefdesverhouding tegenover al de
mensen waarmee ze leven : in familie, op hun gemeen-
te, over gans de wereld.

De H. Missie geeft de gelovigen de gelegenheid
eens hun kristelijk leven en kristelijk sterven te over-
wegen opdat ze zo bereid zouden zijn op gelijk welk
ogenblik dit aardse leven te verlaten om deelgenoot te
worden aan het eeuwig geluk dat de Heer beloofd heeft
aan zijn trouwe en goede dienaars en dienaressen.

Beminde echtgenoot, beste kinderen en kleinkind
ik hoopte nog enkele jaren met u allen te mogen
blijven in liefde en genegenheid. God schikt er anders
over : zijn H. Wil geschiede. Uw liefde die gij mij
steeds betoond hebt, zult gij nu omzetten in een gebed.
Daarom vraag ik u in uw wekelijkse zondagsmis en in
uw familie-avondgebed te bidden voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer René ASSEZ;

Heer en Mevrouw Jozef VAN DEN BERGHE-ASSEZ en kind;

De families ASSEZ, DE TEMMERMAN, VAN DER LINDEN, VAN HUFFEL,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.