

Bevestig in ons, o God, hetgeen Gij in ons hebt uit-
gewerkt. (Offertorium van Sinksen).



ZALIG AANDENKEN

aan

Mevrouw Anna VAN DER LINDEN

echtgenote van

Mijnheer Leopold DE POTTER

geboren te Zegelsem, de 5 Juni 1899 en er godvruchtig
overleden op Sinksen, de 5 Juni 1960, voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke
Zegen in het stervensuur.

Zij was lid van verscheidene godsdienstige verenigingen.

Eigenaardig hoe een bepaalde datum heel het leven
van een mens kan beheersen.

Op 5 Juni werd de duurzame overledene geboren en
nog dezelfde dag werd zij Christen gedoopt zodat haar
ziel, vanaf haar eerste levensdag, door God zelf en door
Zijn H. Geest werd in bezit genomen.

Op 5 Juni trad zij in het huwelijk, waardoor zij een
nieuwe christelijke levensstaat begon van liefde en toe-
wijding, en waarin zij, langs haar christelijke beleving
van dit «groot sacrament» door Gods H. Geest zelf werd
geleid.

5 Juni, het Pinksterfeest, werd nu ook de dag van
haar zalig afsterven, de dag van haar verlossing uit de
pijnen en smarten van een ongeneeslijke en steeds kwel-
lende ziekte; de verjaringsdag waarop zij van God
zovele genaden had ontvangen en die zij, door de
inwerking van de H. Geest, zo vruchtbaar had laten
gedijen; de dag waarop zij, na 61 jaren, heel haar leven
en haar schone ziel aan haar Schepper teruggaf.

Waarlijk, van haar kunnen wij getuigen dat, vanaf
de eerste levensdag tot de laatste, haar leven door God
zelf werd in bezit genomen en geleid door zijn H. Geest.

Met welk wijs beleid nam zij, tegenover de andere
kinderen, de taak over van moeder die al te vroegtijdig
bij de Heer werd geroepen. Alles in haar leven werd
van christelijk standpunt uit bekeken en bezield, maar
dan ook met een oprechtheid en zonder uitwendig vertoon.

Duurbare Echtgenoot, wij waren samen zo gelukkig
en tevreden, maar hoezeer werd mijn ziekte een pijnlijke
beproeving voor ons en voor heel ons familie. Ik dank
U en allen die zozeer om mij bekommerd waren voor de
goede zorgen die ik mocht ondervinden. Dankbaar zal
ik U allen blijven gedenken bij O. L. Heer. Blijft allen
nog veel voor mij bidden, gij vooral mijn zusters die U
de Heer hebt toegewijd.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

H. Hart van Jezus, zoenoffer voor onze zonden,
ontferm U onzer.

Mijnheer Leopold DE POTTER,

haar echtgenoot;

Mijnheer en Mevr. Isidoro VAN BRUANE-DE POTTER,

haar kinderen;

De Familiën DE POTTER,

VAN DER LINDEN,

DE CUBBER,

DE NEVE,

**DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN
INNIGE CHRISTELIJKE DEELNEMING.**

Van Der Donckt - Zegelsem