

†

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Anna, Julia VANDERLINDEN

weduwe van
de Heer Georges VAN CAUWENBERGE,

geboren te Nederbrakel op 13 december 1901
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 13 februari 1987.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Als ze het weer eens had over die mensen van vroeger die ze had gekend, dan kon je horen dat ze zich bij hen thuis voelde, dat ze van hen had geleerd wat goed en slecht was. Met haar ideeën daarover pakte ze het leven aan: ze deed wat volgens haar moest en wie dit niet deed zei ze ongestoord haar mening.

Ze was erom bekommerd alles opgeruimd en net te houden. Dit gaf zin aan haar leven, daar was ze fier op. Tot haar laatste levensdagen kon ze die werkjes aan. Daar was zij gelukkig om en daar zijn wij God dankbaar voor.

Ze kon de kinderen, en niet alleen hen, bezig houden met versjes en liedjes uit haar kindertijd. Het was wel moeilijk om het te halen tegen de kinderprogramma's op T.V. Maar nu we haar programma niet meer zullen horen beseffen we wat zij toch kon en dat haar liedjes die op T.V. waard waren.

Verschillende malen heeft zij het meegemaakt dat iemand van haar familie overleed. Ze verloor hierdoor niet haar levensmoed, maar ze wist dat stilaan ook haar beurt zou komen om de stap te zetten. Als we eraan denken wie ze nu allemaal zal weerzien, dan hebben we naast verdriet om haar afscheid er ook hoop op dat alles in orde is. Dan kunnen we met aanvaarding zeggen: Dank U God voor Anna, voor wat ze deed, voor wie ze was.

De families

VAN DER LINDEN, VAN CAUWENBERGE,
VAN PRAET, MASSELANG,

danken U
voor uw meeleven en gebed.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel