

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.



**Bid voor de ziel**

van Mevrouw

**Anna, Maria, Elisa  
VAN DER LINDEN**

Echtgenote van Mijnheer

**Karel VAN DER BEKEN**

geboren te Erwestegem, de 4 november 1917  
en er godvruchtig overleden de 11 maart 1962,  
getroost met de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Haar leven was als de welriekende bloem in de lente, in volle bloei. Zo zouden we haar leven kunnen beschrijven — haar voornaamste kentrekken waren toch opmerkelijk : werklust, levensblijheid — en dat alles gedragen en gegroeid uit een diep geloof. Echt een sterke vrouw met milde zorg voor gezin en voor de bloei van de handel. Zeer dienstwillig en toch getekend door een kruiswisseling van lijden en vreugden.

Zij vermoedde niet welke zware ziekte haar lot was — in volle hoop meende zij haar vroeger werk te mogen hervatten en toch was ze gelaten in de pijnen, bijzonder sinds ze wist dat ze ervan zou sterven — neen, geen bitterheid, maar echt christelijk aanvaarden, getroost als ze was door de nabijheid van haar zuster kloosterlinge.

Liefste echtgenoot, dank voor uw oprechte liefde wij buigen voor de wilsbeschikking van O.L. Heer.

Mijn liefste Rita, het leven kan hard zijn, draag in u het voorbeeld van moeder, tracht haar spiegelbeeld te worden en wees een troost voor vader  
Beste zuster, familie, vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! ( 300 d. afl.)



Heer Karel VAN DER BEKEN haar echtgenoot  
Mevrouw Rita VAN DER BEKEN haar dochter  
De families VAN DER LINDEN, VAN DER BEKEN  
SCHOLLAERT en DE POTTER

danken Ued. oprecht voor de blijken van  
kristelijke deelneming.

Uitg Rouckhout Erwestegem.