

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.



DANKBAAR AANDEKEN

aan de Heer

ARSÈNE VANDERLINDEN

Echtgenoot van Mevr. **Paula Verstraeten**
geboren te St.Kornelis-Horebeke de 14 mei 1913
en schielijk overleden te Opbrakel de 14 april 1970
Gezald met het H.Oliesel en Pauselijke Zegen.

Hij was lid van St.Barbara-Confrerie.

Dit pijnlijk afsterven doet ons nadenken en brengt ons tot inkeer, om ons te bezinnen op een kristelijk leven, dat op Gods woord en belofte toegang geeft tot een eeuwig leven...

Wat istoch het leven van een mens vol onzekerheid
Onze vriend Arsène zat vol spanning te kijken nog die avond naar de astronauten van Apollo-13 in levensgevaar en zie nog geen twee uur nadien is zijn leven plots door een hartcrisis getroffen. Wie van ons kan bepalen wanneer, waar en hoe hij zal sterven? Zovele hebben een pijnlijk sterfbed, maar ze worden toch zo liefdevol geholpen en bijgestaan, anderen sterven plotseling, maar toch veelal in de armen van hun naastbestaanden en geliefden. Een steeds groeiend aantal wordt door een ongeval uit het leven weg gerukt, op het werk, maar vooral langs de baan, soms thuis zoals hier het geval was. Ten slotte velen die sterven in eenzaamheid, in verlatenheid, zonder dat iemand troost en hulp kan brengen. Gelukkig de mens die zo leeft, zoals hij wensl bevonden te worden op het uur van zijn dood. Het ordewoord van het Evangelie zegt « weest dus bereid, want ge kent noch dag noch uur. Ik zal komen als een dief in de nacht, weest waakzaam! » Met de schone Paasdagen heeft ieder zijn grote kans gehad zich tot God te bekeren en zich in orde te stellen met God en zijn geweten.

De duurzame overledenen was werkzaam en dienstvaardig voor de evenmens, rechtschapen, zeer gehecht aan zijn familie, minzaam en vreedzaam van karakter, door iedereen geacht en bemind. Moge de Heer hem opnemen in zijn vaderlijke en liefdevolle barmhartigheid.

Nu Arsène is heengegaan bloeien nog meer dan voorheen gevoelens op van sympathie en dankbaarheid, diep betreurd bij zijn talrijke vrienden en familie, vooral door zijn beminde echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen, waarover hij zo fier was. Ze hadden hem nog zo nodig en hoopten hem nog lang te bewaren in hun liefde en zorgen. De mens mikt, God beschikt. Onderwerpen we ons aan zijn wil en blijven we Vader vroom gedanken in ons gebed en te eren door een kristelijk leven.

Mijn duurzame mijnwerkers en vrienden, tot wederziens in een ander en beter leven.



Mevrouw Arsène VAN DER LINDEN
geboren Paula VERSTRAETEN haar
kinderen en kleinkinderen;

De familie VANDER LINDEN-LOBERT;
De familie VERSTRAETEN-MAES;

danken innig om Uw bliken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse