

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! AMEN.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mevrouw

Bertha VAN DER LINDEN

weduwe van Mijnheer

Joze! DE TANDT

geboren te Zegelsem, op 14 Januari 1890 en er
schielijk overleden op 27 September 1958, gezalfd
met het H. Oliesel.

*Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart
en van de Pauselijke Missiewerken.*

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon... Ik ben in 't lijden geweest en al mijn krachten ontvielen mij... Doch lijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied. Dat Zijn heilige Naam gezegend zij!

Hier op aarde hebben wij geen blijvende woonplaats, en, waar wij ons ook bevinden mogen, wij zijn er vreemdelingen en reizigers naar de eeuwigheid. In het hemels Vaderland moeten wij aanlanden en, als in 't voort ijgaan moeten wij al het aardse beschouwen.

Godvrezend en eenvoudig heeft deze voorbeeldige vrouw en moeder haar leven doorgebracht. Zij was steeds vol liefde en toewijding voor haar man, vol bezorgdheid voor haar kind; zij leefde in de beste verhouding met haar familie, met haar buren en er was niemand voor wie zij een last betekende.

Zij is nu het eeuwig leven ingegaan in de liefde Gods en in de vriendschap van haar medemensen. Haar aandenken zal niet verdwijnen uit het hart van haar geliefden noch van dezen die haar kenden.

Al stierf zij onverwacht, haar dood was niet onvoor bereid. Zij had de tijd van haar ziekte goed benuttigd en zelfs had zij de priester ontboden om zich op alles voor te bereiden.

Geliefde zoon, te vroeg, helaas, moet ik U verlaten doch betrouw op de goede God, op uw familie die helpen wil en bid veel voor moeder en vader. Duurbare broeders en zusters, ik dank U voor uw genegenheid en uw liefde. Bidt allen nog veel voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor haar.

- Uitg. Van Nederveelde, Dorp, Elst.

Heer Victor DE TANDT:

De familiën VAN DER LINDEN, HENDRICKX, DE TANDT en
DE VLEESCHAUWER,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelname en danken U van harte.