

Gij Heer zijt onze enige Hoop !
VROOM AANDENKEN AAN

Bertha VAN DER LINDEN

weduwe van Arthur-Hector Manssens

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 25 februari 1901, en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Oprakel op 7 augustus 1985.

Gesterkt door de sakramenten.
Begravenisdienst te St.-Blasius-Boekel
op 13 augustus 1985.

Lid van de Confrerie van de H. Blasius en van de Voortplanting van het Geloof.

Met de dood van Bertha verdwijnt een zeer goed christen-mens uit ons midden, een innemende vrouw, een echte moeder voor haar kinderen.

Gesproten uit een schoon christelijk boerengezin uit St.-Kornelis-Horebeke kwam zij bij haar huwelijk zich vestigen op «Het Hof van Vlaanderen» op een uiterste uithoek van Sint-Blasius-Boekel. Zij werd er de gaarne geziene nieuwe parochiane, vriendelijk in de omgang met haar medemensen, een moeder met een mild en goed hart voor haar kinderen, en een voorbeeld van een degelijke rotsvast christelijk geloof.

Uit die verre uithoek van de parochie kwam de dierbare overledene zo gaarne naar haar parochiekerk zolang ze kon. En zelfs nog langer dan ze kon : als ze zich een beetje beter gevoelde was ze weer op post in de zondagsmis.

Zeer godvruchtig als ze was bad zij veel. Haar paternoster was haar sterkte en steun.

De laatste jaren van haar leven heeft moeder Bertha een kruisweg gekend van lijden en lichamelijke kwalen. Dan hield zij eraan ten huize On-

ze-Lieve-Heer in de communie te ontvangen. En al hoorde zij dan niet goed meer, was ze toch telkens blij met het bezoek van de pastoor en dan bedacht ze haar overleden man met misintenties.

Wellicht heeft de Heer zijn goede dienares reeds verwelkomd : «Treed binnen in het rijk dat u is voorbereid» (Evangelie).

Dierbare kinderen, wat hebt ge lange jaren goed voor mij gezorgd. De Heer moge het u belonen. Houd de gedachtenis aan mij en aan uw vader in eer.

Dierbare kleinkinderen, ge weet dat ik veel van u hield. Gedenk me samen met uw ouders in uw gebed en zondagsmis.

Dierbare broers, schoonbroer, schoonzusters en verwanten, ik dank u eveneens om uw genegenheid, gebeden en medeleven.

Dierbare neef en petekind priester Karel, ik dank U om uw attentie en om uw priesterlijke gebeden en missen ter mijner intentie.

Aan allen, mijn gewezen geburen en medeparochianen, de zusters en het personeel van het rust- en ziekenhuis en alle anderen die mij wdden en gedenken : dank.

Vaarwel in dit leven en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

Etienne en Maria Loterman-Manssens, kinderen en kleinkinderen,

Roger en Germaine Manssens-Haezebroeck en kinderen,

Paul en Lucie Galle-Manssens en kinderen,

Paul en Jeannine Manssens-Van Caenegem en kinderen,

Marcel en Bea Manssens-De Clercq en kinderen,

De families Van Der Linden, Manssens, De Ronne en Coppens,

**danken U voor de gebeden
en deelneming in de rouw.**