

H. Jozef, patroon der stervenden, b. v. o. (Lit.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffrouw

**Clemence-Marie VAN DER LINDEN**

geboren te Nederbrakel, op 5 februari 1887  
en er godvruchtig overleden, op 5 maart 1958, gezalfd  
met het H. Oliesel.

*Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.*

Stil en zachtmoedig, vroom en minzaam, onderworpen aan Gods H. Wil is deze achtbare vrouw door het leven gegaan. Zij had de genegenheid gewonnen van allen die haar benaderden. Zij was bemind van God en de mensen; Daarom zal haar aandenken in zegening blijven.

Zij aanzag het aardse leven als een doorgang en de dood als de Poort der Eeuwigheid. Wel wetende dat de dood haar kon verrassen, leefde zij altijd zo dat zij altijd gereed was om te sterven; want niet de onvoorzien, maar wel de onvoorbereide dood moet gevreesd worden.

Dierbare zuster en familieleden, vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Leef altijd deugdzzaam en kristelijk want dat is de zoetste troost in het stervensuur. Vergeet mij niet in uw gebeden en HH. Missen.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten.

12 j. afl.

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauwer, Nederbr.

De familiën VAN DER LINDEN en VAN TWEMBEKE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming en danken U van harte.