

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

COLETA VANDERLINDEN

echtgenote van Mijnheer

Petrus-Cyriel-Daniel MASTELINCK

geboren te Nederbrakel, de 10 februari 1883, en er godvruchtig overleden de 16 april 1960, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen " In articulo mortis „,

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART.



Zij was een vrome kristene vrouw, met een vurig geloof, eenvoudig en vijandig van alle kwaad.

Met wijs beleid en grote omzichtigheid bekleed, was zij altijd opgeruimd en vrolijk van gemoed, altijd tot dienst bereid. Wanneer de Heer haar beproefde, kwam niet de minste klacht over haar lippen, maar bleef zij moedig en gelaten aan Gods H. Wil.

De gerustheid van een kristelijk geweten en van volbrachte plicht is het begin der beloning bij het naderen van de dood.

Bemide echtgenoot en familieleden, hebt dank voor de liefderijke zorgen ge-

urende mijn laatste dagen. Moge God U lonen om al uw goedheid en zorgen jegens mij. Bidt voor mij in uw dagelijks gebed en in uw H. Missen,

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d.af.)



Mr Petrus-Cyriel-Daniel MASTELINCK.
De families VANDERLINDEN,
MASTELINCK, 'T KINT, BOONE.

bedanken voor uw bliken
van genegenheid en deel-
neming.

.....
Nederbrakel, Druk. We O. Surdiacourt