

*" Sterven is erven ". G.G.
" Voor mij is sterven 'n gewin ".
St.-Paulus*

+

BID OM VREDE
voor de Heer

Cyriel VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw
Rachel HAEGEMAN,

*geboren te Sint-Maria-Lierde op
1 maart 1901 en godvruchtig overleden
in de Sint-Elisabethkliniek te
Zottegem op 24 juni 1971, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Gepensioneerd Mijnwerker.*

--

70 jaren leven is bijna de volle
maat, want de meeste mensen sterven
met 'n 6.

Cyriel had 'n duidelijk voorgevoel
van zijn heengaan. Hij heeft harde
en langdurige pijn doorstaan, maar :
na lijden komt verblijden, want wij
leven niet om te sterven, maar wij
sterven om te leven.

Dat heeft onze Heer Jezus Kristus
geleerd en voorgedaan opdat wij hem
zouden volgen in geloof en hoop.

Dierbare echtgenote Rachel, beminde broers, zusters, kinderen, kleinkinderen en familie, gij weet hoeveel ik heb afgezien, maar, uw goede zorgen, uw geduld en genegenheid hebben mij altijd getroost en versterkt, dank U wel !

*"Ik hope in een beter leven
dan dit leven van de dood".*

Leeft gij lange of korte dagen,
moet gij leed of leute dragen,
God die 't ene en 't ander geeft,
zal U zeker niet verlaten.

In 't groot gebed, dat duizendmaal
gebeden,
hij stervend zei : *" Uw wil geschied "*
als in de hemel en op aarde,
God zijn ziel genadig zij. G.G.

De families Van Der Linden, Haegeman, De Vos, De Poorter,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming en danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel