

Nooit vragen, nooit klagen
maar pijn in stilte dragen
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Elza Van Der Linden

echtgenote van de heer
Michel Van den Borre

Geboren te Hemelveerdegem op 18 maart
1924 en godvruchtig overleden in het Ste-
delijk Ziekenhuis te Zottegem op 10 decem-
ber 1993, gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

Ere-Schoolhoofd

De families

Van Der Linden, Van den Borre,
Reygaert, De Vos
danken U oprecht
voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Mijn lieve echtgenoot,
Alles heb je voor mij gedaan
in goede en kwade dagen
dank om je zorg, je steun, je liefde.

Lieve kinderen,
je waart
mijn hart.
In vreugde gaf ik alles dankbaar.

Lieve Imelda, Simon
dank voor de zorg
in mijn leven
ik hield zielsveel van U.

Liefste kleinkinderen,
mijn trots, mijn fierheid,
je zoentjes
mijn troost in lijden.

Mogen we allen samen haar
beeld en gedachtenis in dankbare
herinnering bewaren.

Namis :
zondag 16 januari 1994 om 9.30 u.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem
Rouwondern. Raoul - Brakel