

Omdat het leven mooi was met jou,
wordt het leven nu moeilijk zonder jou,
het afscheid was plots, het was onverwacht,
we zullen je missen met.

†

DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Emelda VAN DER LINDEN

o 10-07-1926 - † 04-02-2002

echtgenote van de Heer
Simon Van den Borre

De namis voor Emelda, de jaarmis voor haar zus
Elza en haar kleindochter Ellen wordt opgedra-
gen op zondag 17 maart in de kerk van St. Jan
om 9.30 uur.

**De families Van Der Linden, Van den Borre,
Reygaert en De Vos,**

danken U voor uw nabijheid.

Begrafenissen A. Goessens-Govaert
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66

Lieve Emelda, mama, met, meme,

*Je bent de moeder van ons allen, nu
ben je heen gegaan, maar je zal altijd
in ons hart blijven bestaan.*

*We waren geschrokken, we konden en
wilden het eerst niet geloven toen de
melding kwam.*

*Verbijsterd toen het juist bleek te zijn,
je was er niet meer, sommige hebben
geen afscheid meer kunnen nemen van
jou, maar je wist toch dat iedereen om
je gaf. Ons hart huilde maar daarmee
brengen we je niet terug.*

*Bedankt voor alles, al dat eten, die lek-
kere pannenkoeken, de zorg waarmee
je altijd voor ons klaar stond.*

*Nu ben je bij Elza, je lieve zus en Ellen
je kleindochter die je nauw aan het
hart lag, maar wij zullen je nooit ver-
geten.*

Tot weerziens ...

