

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slechts de overgang tot een beter leven.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Jufvrouw

EMMA VANDER LINDEN

Geboren te ELST den 1 Maart 1872,
en aldaar godvruchtig overleden den 25 October 1945
Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden

Lid van de Congregatie van O.L.Vrouw, van de
Confrerie van het Heilig Fiat, andere Godvruchtige
Genootschappen en de Boerinnengilde.

Het is aangenaam te sterven als men wel heeft geleefd, want de dood der rechtvaardigen is het einde van hun lijden, de voltrekking hunner zegepraal en de deur van het eeuwig leven

H. Aug.

Omdat zij God vreesde, heeft de Heer haar gezegend in het uur harer dood. H. Alph.

Gelukkig degenen die den Naam van Maria aanroepen, de dood kan hen niet verschrikken. Beminde Broeder en Bloedverwanten, weent niet over mij, ik leef in den hemel bij Hem die ik op aarde uit geheel mijn hert heb bemind en aldaar zal Ik met u voor u bidden en zullen wij elkander wederzien waar droefheid in genoegen en tranen in vreugde veranderen.

O Maria, zij was uw kind, toon dat gij hare Moeder zijt.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 quadr afl.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne zaligheid. 300 d.afl

R. I. P.

Mijnheer Isidoor VAN DER LINDEN,
Mijnheer Petrus VAN DER LINDEN,
Mejuffer Marie-Emma VANDERLINDEN,
De familiën VAN DER LINDEN, DE PRYCK
en VAN HUFFEL

zeer gevoelig voor de blikken van kristene deelneming en gebeden, in onzen diepen rouw, danken wij U oprecht.

Druk Oct. Schautteet, Zottegem - Van Nedervelde Elst