

De rechtvaardige zal het heerlijke rijk en de  
schone kroon uit de hand van de Heer ontvangen !

†

ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

**EMMA VANDERLINDEN**

weduwe van Mijnheer

**REMI VANDERMEULEN**

geboren te St. Martens-Lierde de 26 januari 1873,  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de  
21 juni 1957, na gesterkt te zijn door de H. H. Sa-  
kramenten van de stervenden en de Pauselijke  
Zegen " In articulo mortis „

Zij was lid van alle parochiale godsdienstige  
genootschappen.

→†←

Wel bidden doet wel leven en voor die wel  
leeft, is 't leven zelf een gedurig gebed. (H. Aug.)

Als we denken aan deze moeder, aan haar  
schoon diepbewust christelijk leven, aan haar te-  
der en zich zelf opofferend hart, aan hare zacht-  
zinnigheid, geduld en goedheid, aan hare voor-  
zichtigheid en wijsheid, dan voelen we bij haar  
heengaan een leemte in ons hart en we wenen  
over haar.

Haar geloof droeg ze in haar gemoed als een  
lichtende lamp. De schoonste ogenblikken van  
de dag, waren haar verblijf in de grote, eenzame  
kerk, alleen ingetogen te bidden. Sereen en on-  
bewogen was haar leven een opgang naar God ;  
tot ze, uitgeput van krachten, neerviel. Doch  
dan nog, bleef ze, vreedzaam en kalm, in gebed  
verslonden, innig met God omgaan. Haar helder  
zielke vrolijkte op bij het bezoek van de priester  
maar zacht en ongestoord is ze naar de Hemel  
gegaan. Haar dood was de weerklank van haar  
schoon en deugdzaam leven.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, die  
mij genegen zijt geweest, mijn dierbare bloedver-  
wanten en vrienden, ik dank U voor uw liefde  
en goede zorgen. Dat mijn moederzegen U be-  
houde. Bidt voor mij en draagt vooral dikwijls  
voor mijn zielerust, de oneindige verdiensten van  
het H. Misoffer op.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

†

De Familiën VANDERLINDEN VAN-  
DERMEULEN, EEMAN, TUYPENS.

Bedanken voor uw kriste-  
lijke deelneming en gebeden.

---

Nederbrakel, Druk, We O, Surdiacourt