

*"Indien wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven".
(Romeinen 6)*



In dit geloof blijven wij verbonden met

MEVROUW

Emma VAN DER LINDEN

weduwe van de Heer Albert DELVAEYE

geboren te St. Joost ten Node
op 12 maart 1913 en overleden in het
Aurora ziekenhuis te Ronse op 26 maart 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De maat is zeventig jaar,
of als wij heel sterk zijn tachtig.
Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg,
en snel komt het uur van vertrekken.

Leer ons daarom onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.

"Uw zegen, Heer, mogen over ons waken.
Vergeld nu met vreugde de dagen van leed".
(Psalm 90)

Dank U, Emma.
Wees nu gelukkig bij de Heer
en al onze familieleden en vrienden.

Spreek nu met Maria, onze hemelmoeder,
voor ons ten beste.
Totdat wij eenmaal en voor altijd
opnieuw samen zullen zijn
in de vrede van onze gekruisigde
en verrezen Heer.

Voor uw gebed en blijken
van genegenheid danken U de familie.