

In uw kruisen en uw lijden denk aan uw uitersten



ZALIGE GEDACHTENIS

van

MIJNHEER

Florent Van Der Linden

Echtgenoot van Mevrouw
Alma VAN DER MASSEN,

geboren te Sint Jans-Hemelveedegem, de 10
Februari 1923 en godvruchtig overleden te
Gent de 27 December 1954, voorzien van al
de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

In de volle fleur van 't leven, als een boom
zo sterk, waarop alle verwachtingen konden ge-
bouwd worden voor een lang leven, is hij noch-
tans heengegaan als een bloemeke pas ontlo-
ken, wier stengel onverbiddeijk geknakt wordt.
Wat is ons leven toch vergankelijk, nooit mag
men zich beroemen op de dag van morgen.
Buigen wij ons deemoedig voor Gods almacht
en onderwerpen wij ons, als ware kristenen aan
de H. Wil van God. Wij hadden zo gehoopt op
een volledig herstel, het heeft niet mogen zijn,
de Heer heeft er anders over beschikt, de naam
des Heren zij gezegend!

Mijn lieve echtgenote, hoe pijnlijk moet u
mijn heengaan treffen, ge hadt zulk een vast
vertrouwen in mijn genezing, het mocht niet,
heb betrouwen op Gods Voorzienigheid, die
alles ten beste zal schicken.

Mijn liefste kinderkens, nog zo klein en reeds
vaderloos, hoe beminde ik u, denkt als ge gro-
ter zult zijn nog eens aan uw vader, die u lief
had als de appel zijner ogen, ik zal u bescher-
men van uit de hemel.

Beste vader en moeder, broeder en zusters,
weent niet over mij maar bidt de Heer voor mij
dat Hij mij genadig zij. Troost u, de Heer zal
uw wonden zalven.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.



De familiën VAN DER LINDEN, VAN DER
MASSEN, REYGAERT en ASCOOP,

diepgevoelig aan de blijken van deelne-
ming, hun betoond in hun diepe rouw,

BEDANKEN.

UITG. ENGELS L., KOSTER, HEMELVEERDEGEM