

Het leven is een tocht  
verdeeld in vier getijden :  
de lente jubelt voorop,  
de zomer komt verblijden.  
Maar dan is de herfst plots daar.

Dan is ons leven klaar  
voor een sobere helft.  
Hoe heengegaan, o scheepsel Gods,  
als je die tijd niet vooraf  
goed hebt voorbereid ?

*(Frans Van der Linden, sept. 1941, 16 jaar)*



Troostende herinnering aan

DE HEER

Frans Arthur Van der Linden

echtgenoot van mevrouw  
Yvonne GEMEEN

geboren in Overboelare op 8 november 1924  
en overleden in Geraardsbergen op 28 mei 2000.



De familie  
dankt u voor uw aanwezigheid en medeleven.

Pa,

Je rijkdom zat in goud noch grond.  
Je belegde in de eerste plaats in mensen.  
Je zorgzame echtgenote, in lief en leed paraat,  
vier dochters en twee zonen zijn je kostbaarste  
nalatenschap. Tien kleinkinderen en een achterklein-  
kind maakten je de koning te rijk.

Ook je beroepsleven stond helemaal in het teken  
van mensen, vooral de eenvoudigen en machte-  
lozen. Nooit richtte er een tevergeefs een verzoek  
tot je.

Toen ziekte in je leven sloop, bestond je kranige ver-  
weer uit geduld, vertrouwen, geloof en optimisme.

Pa, wij bewaren je goede eigenschappen diep in  
ons.

Ma en je kinderen

Geraardsbergen, 3 juni 2000

