



In hoopvol uitzien  
naar de wederkomst van de Heer  
zijn wij in het eucharistisch gebed verenigd  
bij het afscheid van  
MEVROUW

## Gabriëlle VANDER LINDEN

echtgenote van de Heer

**FRANZ BEERENS,**

geboren te Schaarbeek op 12 oktober 1890  
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek te  
(Op)Brakel op 4 augustus 1972,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Haar leven lang heeft zij getracht in alle  
eenvoud en oprechtheid haar God te dienen,  
haar echtgenoot te steunen en alle mensen  
hartelijk en blijmoedig te begroeten en te  
ontvangen. In haar huis hing een warme en  
vriendelijke sfeer.

Steeds stond zij op de bres waar goed te  
doen was, waar mensen konden geholpen  
worden. Iedereen kon bij haar wijze raad vin-  
den en elk vertrouwen dat men haar schonk  
bewaarde ze veilig verborgen in haar hart.

Zij had een ingeboren taktgevoel en een  
sterke geloofsvertuiging. Tegenover God stond  
zij met schroomvolle liefde; zij ging niet  
groot op eigen verdiensten, maar vertrouwde  
nederig en kinderlijk op Gods vaderlijke goed-  
heid. Zij begreep de noodzaak van het gebed  
in dit tijdelijk leven. De laatste ogenblikken  
van haar leven heeft zij moeizaam haar ge-  
beden gepreveld, maar dit murmelend gebed  
is nu overgegaan in de heerlijke lofzang van  
het evangelie : Laat mij nu gaan, Heer,...

mij, uw dienares, nu uw heerlijkheid voor  
mijn ogen gaat aanzwellen als een stroom  
van onzegbaar geluk.

Dierbare echtgenoot, zoveel jaren hebben  
wij samen dezelfde levensrichting uitgegaan;  
over alle moeilijkheden heeft God ons heen-  
geholpen. Hij was ons schild en ons vertrou-  
wen. Hij zal ons verder blijven richten.

Beste familieleden, vrienden en kennissen,  
moet ik U zeggen dat ik met U allen ver-  
bonden blijf? Hoe zou ik iemand vergeten,  
ik die steeds bezig en bekommerd was met  
anderen. Tot heuglijk weerzien in het eeuwig  
paradijs.

De Heer Franz BEERENS, haar echtgenoot.  
De families VANDER LINDEN, BEERENS,  
LIMBOURG,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel