

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.



Dewaar in uw herinnering en
gedenk in uw gebed

Zuster Gabrielle Vander Linden

Zij werd geboren te Zegelsem op 26 juli 1911
Zij wijdde zich aan de Heer op 13 maart 1935
in de congregatie van de Zusters van de H.
Vincentius a Paulo van Delftinge.
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede in
de kliniek te Oudenaarde op 18 februari 1993.

Zo spoedig is Zuster Gabrielle de eeuwigheid
binnengetreden. We verliezen een voorbeel-
dige en diepe gelovige zuster, vol aandacht
en meelevens voor allen die haar benaderden.
"Bloeien voor Gods ogen" het was haar
roeping, haar leven, haar hart. Als kleuter-
leidster heeft ze kwistig al haar talenten ten
dienste gesteld voor haar lieve kleinen te
Tielrode, Welle en 28 jaar te Beek. "Bloeien
in Gods ogen" in eenvoudige dienstbaar-
heid!

Eens met pensioen werd zij de vriendelijke
portierster die steeds bezig was met de
kleine taken die een grote hulp waren in
Overboelare en Zegelsem, steeds bereid tot
dienst. Zij had niet veel geroepen voor zich-

zelf! Ze leefde sober, in de Geest van Jezus'
armoede en die van de H. Vincentius.
Graag leefde zij mede met haar familie,
steeds bereid tot gebed en aanmoediging.
Zij was een echt tante nonneke waar ze kon-
den op terug vallen in goede en in kwade
dagen. Het afsterven van haar zus Moeder
Idonie was voor haar een zware beproeving.
"Bloeien in Gods ogen" in gans haar per-
soonlijkheid, getekend met deemoed en ge-
duld, zacht in het lijden, in tegenkanting en
beproeving biddend en wakend bij de Heer.
"Diep verbonden met Haar God met Jezus
en Maria zo leefde zij" zuiver verenigd met
haar bruidegom.

Zo is ze onder ons haar 'kleine weg' gegaan.
Toen ontmoette zij de Heer "Kom" zei Hij
en ze volgde Hem naar het paradijs.

Beste zus Liza, schoonbroer Miel, goede
familie, dank voor uw innige genegenheid.
Moge de Heer u verder zegenen.
Goede Oversten en medezusters, gij waart
liefdevol en dankbaar, ik dank u voor alles
wat u voor mij zijt geweest en gedaan hebt,
zeker in deze laatste uren.

H. Bernadette, op wiens feestdag ik naar de
Heer ben gegaan, bid voor mij.

Voor de betuiging van uw meelevens en
meebidden danken u :

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Algemene Overste en Zusters van Delftinge
De Zustersgemeenschap van Zegelsem
De families Vander Linden - De Cubber