

†

GEDENK IN EEN VROOM GEBED

MEVROUW

Germaine VAN DER LINDEN

weduwe van de Heer Jacques SCHAPMANS,

geboren te Nederbrakel op 31 juli 1904
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 4 augustus 1979, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

In deze vakantietijd, nu iedereen aan rust
en ontspanning denkt, is deze vrouw plots
misschien en onverwacht, het volle leven, de
eeuwige rust ingegaan.

Plots en onverwacht, maar niet onvoorbe-
reid, want op dat grote begin is heel haar
leven afgestemd geweest : zij was immers
in de volle zin een vrome moeder.

Vroomheid is toch de zin voor geestelijke
waarden, voor plicht bij arbeid en offerzin bij
tegenslag. Zij was goed, eenvoudig, aange-
naam in haar omgang. Sterk van ziel, kon
zij in de beproevingen en tegenslagen van
het leven de moed hoog houden, en met die
moed in vertrouwen de eenzaamheid gelaten
aanvaarden en dragen.

Het diepe geheim van dit alles was haar
rotsvast geloof uitgedrukt en gevoed in haar
dagelijkse eucharistie.

Moeder, diep in ons hart staat uw beelte-
nis onuitwisbaar geboetseerd! Uw plotse
heengaan doet ons zo'n pijn, maar wij dan-

ken de hemel en U voor het voorbeeld waar-
mee gij het leven hebt voorgeleefd. Nu gij
aangeland zijt in ons aller thuis, vragen wij :
blijf verder waken over allen die U zo dier-
baar zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families VAN DER LINDEN-DE CLERCO,

**danken U zeer oprecht voor uw bliken
van deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel