

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Helena Van Der Linden

dochter van wijlen Mr

Jan-Baptist en Mw Coleta V.d. Schueren

geboren te Michelbeke de 11 Februari 1899 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 3 October 1952
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
een droom, geluk hier beneden van korte duur, Alles
is ijdel, behalve God beminnen en Hem dienen.

Nav. Chr.
De dierbare overledene was eenvoudig, rechtzinnig
en godvrezend. Van huis uit had zij de grote schat
meegekregen van vroom geloof en reine levenswandel.

In de bloei van het leven ontmoette zij het lijden
dat stilaan haar krachten ondermijnde - het werd 'n
ongeneesbare ziekte met vele dagen en nachten van
grote ellende en miserie. Onderworpen aan de wil des
Heren, bracht zij in christene berusting het offer van
haar leven en is langs de weg van het kruis naar den
hemel gegaan.

Dierbare broeders, zusters en familie, weest niet be-
droefd als dezen die geen hoop hebben - de dood is
niet het einde maar 't begin van een ander leven. Ik
dank u voor de liefdevolle zorgen - God belone er u
voor. Blijft mij in uw gebeden indachtig, tot weer-
ziens in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust

(7 j. en 7 quadr.)

O.L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor mij 300 d.a.

Uitg. Mw. De Vleeschouwer L. Michelb.



De Broeders, Zusters, Neven en Nichten van wijlen
Mejuffer Helena VAN DER LINDEN

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.