

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Henri VANDER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw Irma REGAERT,

geboren te Nederbrakel op 24 december 1895 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 8 februari 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918 - Vuurkruiser
Vereerd met verscheidene eretekens
Lid van de Mijnwerkers-Brankardiers.

Beladen met een rijke oogst aan verdiensten uit zijn lang en schoon leven, heeft hij de overtocht naar 'teeuwige met een gerust gemoed kunnen maken, want hij heeft het schoon en goed gedaan.

Hij verliet ons om te gaan delen in het geluk van allen die een leven geleid hebben in schoonmenselijkheid en in beleven van het geloof.

Na een leven van noeste arbeid voor vrouw en gezin, heeft de ouderdom ook het sterke gestel van deze man ondermijnd. Met kristelijke moed heeft hij de miseries van de laatste jaren gedragen in een stemming van stil geluk, wetend dat het echte loon nog

moest komen. Ook heeft hij de ellende van de beide wereldoorlogen meegemaakt, de eerste als strijder, de tweede als vader, als verantwoordelijke voor zijn groot gezin. De opvoeding van zijn kinderen was gebaseerd op het kristelijk geloof waarin hij hen ook voorging in woord en daad.

Bemide echtgenote, meer dan een halve eeuw mochten we samen lief en leed delen. Dank voor alles en ik wacht hier op U om dit samenzijn door te trekken tot in eeuwigheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, laten we de Heer danken voor de hoge leeftijd die ik heb mogen bereiken. Wanneer de lasten van het oud worden kwamen, was uw voortdurende zorg samen met moeder, en uw genegenheid voor mij een ware verlichting. Bidt nog vaak eens voor mij en voor elkaar.

Familie en vrienden, ook U ben ik erkentelijk voor het geluk en de vreugden die ik van U heb mogen ontvangen.

Moge O.L. Vrouw van Lourdes hem brengen tot bij de troon van haar goddelijke Zoon.

De families VANDER LINDEN, REGAERT,
VAN PRAET, ROELAND,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel