



Gij die hem gekend en bemind hebt  
gedenk

DE HEER

## Henri Aimé VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw  
**Adrienne SOLEMÉ**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 4 juli 1905  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
Maria Middelaars te Gent,  
in de vrede van de Heer  
en omringd door de zijnen,  
op 22 november 1986,  
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Ere-Burgemeester van  
Sint-Maria-Oudenhove.

Ere-Voorzitter van de Kerkraad van  
O.-L.-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.

De families VAN DER LINDEN, SOLEMÉ,  
VAN DER LINDEN en JOOSTENS

danken U voor uw gebed,  
uw medeleven en voor de vriendschap  
hem gegeven tijdens zijn leven.

In dit late najaar, tussen het Feest van  
Kristus-Koning en de Advent, is een edel  
en gewetensvol mens van ons heengegaan.

Hij is voorbijgegaan al goeddoende. De raad  
die hij gaf is blijvend als een bron van leven.  
Van de Heer mocht hij een lange weg af-  
leggen vanuit het vaderhuis in het weidse  
landschap aan de Zwalm tot aan zijn laatste  
rustplaats in De Pinte.

Mooie en goede dingen, genegenheid en  
vriendschap wist hij te waarderen en vooral  
van harte te geven.

Hij was een diepgelovig, werkzaam mens, die  
met tevredenheid en fierheid kon terugblikken  
op een welgevuld leven en de opbouw van  
een schoon gezin.

55 jaar lang deelde hij lief en leed met zijn  
dierbare echtgenote, en samen met haar  
beleefde hij een mooie levensavond. Tot in  
zijn laatste uren was zijn gezin hem innig  
nabij.

Als burgemeester van zijn geboortedorp, waar  
hij zo veel van hield, en als voorzitter van  
de Kerkraad, was hij goed voor iedereen, en  
nam hij vooral de zwaksten in bescherming.  
Hoe pijnlijk zijn heengaan ons ook treft, in  
diep geloof vertrouwen wij hem toe aan Gods  
barmhartige Liefde.

Aan ons, zijn echtgenote, kinderen en klein-  
kinderen, zijn familieleden en vrienden, zal de  
gedachtenis aan deze ingoede man altijd  
intens levendig en dankbaar blijven.

O.-L.-Vrouw, troost in nood,  
sterk ons in deze beproeving.

