

Ten paradijze geleiden U de Engelen. (Off. overl.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hubert - Judocus - Cornelius
VAN DER LINDEN

weduwnaar van

Mevrouw Leona FAINGNAERT,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke de 3 november 1892
en er zeer godvruchtig overleden de 4 februari 1961,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en voorzien van de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart, van de
Confreterie van de H. Cornelius en andere
godsdienstige genootschappen.

De dood heeft hem niet verrast; want hij was
voorbereid. Hij was er door zijn oprecht geloof en
en een grote godsvrucht zijn leven lang op voorbe-
reid. Hij begreep zeer goed dat leven sterven is.
Weinigen hebben zich met zulke gelatenheid en
vrede overgegeven aan de dood als deze man. De
dood was geen ramp voor hem; maar een blijde
verlossing uit dit aardse tranendal.

Hij was een eenvoudig mens die ons wijze les-
sen heeft nagelaten. Hij kon het niet verbergen dat
hij een eenvoudig maar groot mens was, die de
goedheid met zich droeg. Nevens een vriendelijk
en gediensig karakter, vond hij in het werk vrede
en voldoening; want in het nederigste en kleinste
werk was hij het schoonst. Trouw en zeer stipt
heeft hij gediend in de Heilige Tempel des Heren.
Daarom zal zijn loon groot zijn.

Na een slepende ziekte is hij gegaan om zijn duur-
bare echtgenote die hij geen uur vergeten heeft te
vervoegen bij de goede Vader in de hemel.
Bemide broeders en familieleden, hebt dank voor
uw grote genegenheid, liefde en laatste zorgen.

Heer, geef hem de eeuwige rust.



Om Uw gebed en de betuiging van Uw kriste-
lijk medevoelen bij het afsterven van

de Heer Hubert VAN DER LINDEN,

dankt U de Familie

VAN DER LINDEN-FAINGNAERT.

Uitg. H. Bauters, koster, St.-Kornelis-Horebeke