

Ons leven en onze dood zijn in de handen des Heren.
God beschikt er over volgens zijn wijsheid en zijn
barmhartigheid. (H. Ambr.)

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA VAN DER LINDEN

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist Reygaert

echtgenote van Mijnheer

Emiel Van Lierde

geboren te St. Maria-Lierde, de 25 December 1881, en
er godvruchtig overleden op 1 Januari 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een brave
kristen vrouw, een voorbeeldige echtgenote
die de steun en troost was van haren man
en de spil van het huiselijk geluk.

Zij vond haar geluk in het kwijten harer
plichten van moeder; hare kinderen waren
het voorwerp harer tederste zorgen; zij ver-
wijderde ze van 't kwaad en plantte de deugd
in hunne harten. (H. Eph.)

Zij was bemind van God en van de men-
sen en bij haar kinderen zal zij in zegening
blijven. Kalm is het stervensuur der vrouw
die als voorbeeldige echtgenote en teerhar-
tige moeder mag ten oordeel gaan.

Mijn duurzame Echtgenoot, teergeliefde
Kinderen, mijn afsterven moet u niet be-
droeven. Ik verlaat u maar om u weldra
weer te zien in de hemel. Van hierboven zal
ik over u waken opdat wij met Gods genade
eens allen mogen verenigd zijn in de eeuwige
zaligheid. Bidt voor mij.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

+

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De familiën Van Lierde, Van Der Lin-
den, Reygaert, De Clercq en Luyckx,
danken U hiervoor.*

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.