

De dood der rechtvaardigen, is de verlossing uit hun smarten en de verwisseling hunner elenden, tegen een eeuwig geluk. (H. Gregorius)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Isidoor Van der Linden

geboren te Elst de 14 maart 1868 en er zacht in de Heer ontslapen de 6 september 1956, voorzien van de laatste h. Sacramenten en de pauselijke zegen.

Hij was oud-voorzitter van de Kerkraad en lid van de confrerie van het h. Hart.

Op U, o Heer heb ik gehoopt, ik heb gezegd: gij zijt mijn God, mijn lot is in uw handen.

Volbracht is thans voor deze achtbare overledene het lijdensoffer. Zijn verdueligheid en onderwerping aan Gods H. Wil hebben ons gesticht. Rechtschapen was zijn levenswandel en onwankelbaar zijn geloof. Roem en ijdele vermaken heeft hij niet gezocht. Aan de vergankelijke goederen van deze wereld was hij volkomen onthecht, omdat hij overtuigd was, dat een leven van last en ontbering de ziel loutert en haar nader brengt bij haar Schepper.

Groot zal zijn beloning wezen in de hemel, omdat hij op aarde nederig en eenvoudig geweest is.

Bemide bloedverwante en vrienden, ik dank U voor de zorgen die gij aan mijn krank lichaam hebt besteed; nu zeg ik U vaarwel en tot weerziens.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(100 d. afl.)



De families VAN DER LINDEN, DE
PRIJCK en VAN HUFFEL

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst