



Blijvend aandenken aan

DE HEER

JAAK VAN DER LINDEN

zoon van Rene VAN DER LINDEN en
van Wijlen Alice DEBBAUT.

Geboren te Aalst op 1 maart 1953 en
overleden te Schendelbeke op
28 november 1992.

De families :

VAN DER LINDEN - DEBBAUT
danken U voor uw blijken van deelneming.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

In de volle bloei van zijn leven is Jaak heengegaan.

Hij was vol toegenegenheid voor zijn vader, met wie hij wel en leed deelde. Niets was hem te veel om het bij zijn vader tot een gelukkige thuis te maken. Ook zijn vader was steeds onrustig wanneer Jaak nog niet thuis was. Maar deze keer viel het anders uit. Waar Jaak zich spoedde om thuis te komen bij vader, daar dwarsboomde een trein de weg zodat Jaak bij de Eeuwige Vader belande.

Jaak stierf wel onverwachts, maar wie plichtsgetrouw door het leven gaat moet het oordeel van God niet vrezen.

Lieve vader, graag had ik nog verder voor u gezorgd. O. L. Heer heeft er anders over beslist. Ik ben nu bij moeder. Vanuit de Hemel zullen wij God bidden dat Hij verder uw leven zegene en u de bijstand verzorge die gij nodig hebt.

Beste familie en vrienden; tot een blij weerzien in de hemel.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50