

De dood der rechtvaardigen is het einde hunner be-
proefing, de hoogste overwinning, de poort des eeu-
wigen leven. (H. Bern)



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

JAN-BAPTIST VAN DER LINDEN

Weduenaar van Mevrouw

COLETA VAN DER SCHUEREN

geboren te Elst, den 22 Maart 1861, en overleden te
Michelbeke den 26 Juni 1947.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van den Zoeten Naamen van het
werk der Voortplanting des geloofs

Een hooge ouderdom is een erekroon als hij op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Gelukkig de mensch die mag terugzien op een christe-
lijk leven want in het licht van den dood blijkt al het
overige slechts ijdelheid te zijn; alleen wat men gedaan
heeft om Gods wil te volbrengen behoudt in eeuwig-
heid zijn waarde.

Als ware rechtvaardige heeft hij geleefd uit geloof,
wandelende in de geboden des Heeren; ook hij heeft
den dood met gerustgemoed mogen te gemoet zien, want
die den Heer vreest zal in zijn uiterste wel varen
(Eccl. 1, 13)

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, weent niet als
dezen die geen hoop hebben; ik verlaat een dal van
tranen voor het verblijf der gelukszaligen. Bewaart de
gedachtenis aan uw vader en weest hem indachtig in
uwe gebeden. Ik dank u voor uwe liefde en goede
zorgen en blijf u in den hemel beminnen zooals ik u
op aarde liefhad.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Uitg. L. De Vleeschouwer, Michelbeke.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jan-Baptist VAN DER
LINDEN;

Gevoelig aan de blijken van christelijke
deelneming in hun pijnlijken rouw, dan-
ken U.