

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

JOSEPH VAN DER LINDEN

zoon van wijlen **Jan VAN DER LINDEN**
en **María-Emma DE VLEESCHOUWER**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 12 januari 1899 en godvruchtig overleden in de Dr. Gofaertskliniek te Zottegem, op 23 april 1985, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.

In de paastijd laat de kerk ons bidden :
« Heer God, verhoor onze gebeden.
Laat de gaven van de verlossing
die Gij ons in handen hebt gelegd,
een hulp zijn voor dit leven
en een waarborg voor de blijvende vreugde
die Gij ons in het vooruitzicht stelt,
door Christus onze Heer ».

Als landbouwer was Joseph steeds in Gods
wijde natuur om zo de schepping die God in de
handen van de mens heeft gelegd te vervolma-

ken en uit te bouwen tot Gods eer en glorie en
tot welzijn van zijn medemens.

Dierbare zusters, wij hebben vele jaren mogen
samen zijn, maar als kristen wisten wij dat het-
geen God ons in handen heeft gelegd een hulp
was voor ons leven en dat van onze medemen-
sen. En dat wij zo door Christus'lijden en sterven
en verrijzen die waarborg hadden voor de blij-
vende vreugde bij God.

Dierbare familie, wil dan allen voor mijn ziele-
rust blijven bidden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

De families

VAN DER LINDEN en DE VLEESCHOUWER,

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw
blijken van medevoelen in hun rouw.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Befraf. Van Asbroeck, Zottegem (S.M.O.)