

"Wel u, goede en trouwe dienaar, tred  
binnen in de vreugde van de Heer".

(Mt XXV, 21)

†

Tot vroom aandenken aan  
de heer

## Joseph vander Linden

weduwnaar van mevrouw  
**Marie du Bus de Warnaffe**

Burgerlijk Ingenieur U.C.L.  
Voorzitter van de Kerkfabriek St Bavo  
Ere-Burgemeester van Goeferdinge  
Oudstrijder en Krijgsgevangene 1914-1918  
Ere-Voorzitter en Voorzitter van  
verschillende lokale verenigingen

Gouden ereteken van St Bavo  
Officier in de Kroonorde  
Ridder in de Leopoldorde  
Ridder in de Orde van Leopold II  
Oorlogskruis 1914-1918  
Ereteken van de  
Nederlandse Erkentelijkheid en  
houder van diverse andere eretekens.

Geboren te Goeferdinge op 27 juli 1891 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen op 30 maart 1982, ge-  
sterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

De families

danken voor uw gebeden en  
blijken van diep medevoelen.

---

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare

Bij het afsterven van deze edele man zijn  
niet alleen zijn kinderen en de ganze familie  
uiterst bedroefd, maar ook de hele parochie-  
gemeenschap van zijn geliefd Goeferdinge,  
zijn vele vrienden en bekenden van heinde  
en ver en allen die met hem tijdens zijn  
lang en rijk gevuld leven hebben samen-  
gewerkt of in contact zijn gekomen.

'Mijnheer Joseph', zoals hij door iedereen  
zo achtingsvol werd aangesproken, was  
inderdaad een unieke figuur. Het is onbe-  
gonnen werk uit de vele gaven, talenten en  
deugden die hem sierden, er één bovenaan  
te plaatsen; hij bezat en beleefde ze allen  
met zo 'n vanzelfsprekendheid alsof ze één  
waren met gans zijn persoonlijkheid.

Wie immers zal loochenen: zijn klaar ver-  
stand, zijn groot begrip, zijn niet te schatten  
mildheid, zijn attentievolle blik bij rouw of  
feest, zijn innemende goedheid, zijn grote  
en kleine zorg voor zoveel en zovelen?

En toch, was hij groot in dit alles en in  
nog veel meer, groter en groots was hij  
vooral in zijn diep geloof, zijn kerkelijke  
trouw, zijn spreekwoordelijk christelijk leven.  
Hij was en blijft het boegbeeld van allen  
die streven naar schoonmenselijkheid en  
intens met God verenigd leven.

Dank, Heer, voor alles wat Gij ons langs  
en door mijnheer Joseph hebt geschonken:  
een voorbeeldige vader, een trouwe echt-  
genoot voor zijn betreurde edele dame, een  
jarenlange tactvolle burgervader, een on-  
geëvenaard goed mens en diep gelovige.

Dank U, mijnheer Joseph, voor alles wat  
gij voor allen zijt geweest of hebt betekend.  
Wij bidden niet zozeer voor uwe zielezalig-  
heid maar veel eer opdat gij vanuit de hoge  
hemel, op uw voorspraak, de onze zoudt  
helpen realiseren.