

Het is een voorrecht van wie geleden heeft
een goed mens te zijn. (E. Vander Hallen)



Gij die hem gekend en bemind hebt, wil in uw
gebed gedenken
de Heer

Jozef VANDERLINDEN

echtgenoot van Mevrouw Marie-Christine D'HAESE,

Ere-notaris

Oud-provincieraadslid

Oud-burgemeester van Sint-Maria-Oudenhove

Oud-burgemeester van Nederbrakel

Erevoorzitter van de Koninklijke Harmonie
« De Eendracht »

Erevoorzitter van het N.C.M.V.

Erevoorzitter van de Oudleerlingenbond der
Broeders van Liefde

Erevoorzitter van de Bond der Gepensioneerden

Vereremerk met het Bisschoppelijk Ereteken
van Sint-Bavo

Ridder in de Leopoldsorde

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 22 mei 1902
en in Christus ontslapen te Tielt op 20 oktober
1974, gesterkt door het Sacrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Hij die zijn naaste geeft wat zijn recht is, en
hem lief heeft in God, hij is naar het woord van
God, de goede dienaar.

Dat woord uit het boek der Spreuken schetst
het beeld dat deze eerbiedwaardige afgestorvene
heeft nagelaten bij elkeen die hem kennen mocht.

Met vele talenten bedeed, droomde hij, na zijn
schitterende universitaire studies in de rechtsweten-
schappen, verder langs buitenlandse universiteiten,
van nieuwe roem en carrière.

Door een pijnlijke ziekte in die droom gedwars-
boomd, wist hij niettemin zichzelf voor bitterheid
te vrijwaren, en bleef hij voor allen en in alles
de troost- en moedgevende optimist.

Als magistraat was hij jarenlang burgervader in
de echte zin van het woord. De moeilijke vraag-
stukken van zijn ambt doorzag hij vlug; raak
wist hij mensen te doorzien en mild te beoordelen,
want schrander was zijn geest, rijk en begrijpend
zijn hart; dienstbetoon was zijn blazoen.

Hij verstond de kunst van het gevatte woord bij
de vele gelegenheden; zonnig en zinrijk waren
zijn woordjes voor de pasgehuiden; hij won het
hart van de bejaarden voor wie hij een vader was
gebleven.

Hij hield van zijn Familie, van haar roemvolle
kristelijke tradities; hij hield van « zijn » Brakel,
het Lieve-Vrouwtje in de nis, de hoeve met de
lindeboom en een wapenschild nam hij als em-
bleem op zijn woning.

Hij was boven alles een man van diep geloof;
zijn zondagse Eucharistische ontmoetingen met de
Goddelijke Meester waren voor zijn dorpsgenoten
een fier getuigenis en zijn vrouwen in de
« Koningin van de Rozenkrans » was kinderlijk op-
recht.

Wij kunnen niets anders dan God danken om dat
meesterlijk voorbeeld van schoon leven.

Mijn geliefde echtgenote, het valt me lastig onder woorden te brengen hoe ik U moet danken om uw engelachtig geduld en uw niet aflatende waakzaamheid; van uit de volle liefde van God wil ik uw vreugde blijven.

En gij, dierbare broers, schoonzusters en familieleden, vaart allen wel, bid voor mij en tot weerziens bij de Heer.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans bid voor hem!

De families VANDERLINDEN, D'HAESE,
VAN DER LINDEN, FAINGNAERT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke
deelneming en danken U.**

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70

IMPORTED FROM SPAIN

R. V. N.

64 D-3



CHRISTUS
IS
MIJN
LEVEN