

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

JOZEF VANDERLINDEN

wed. naar van Mevrouw

AMANDINE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, op 25 oktober 1885 en godvruchtig overledente Opbrakel, op 3 februari 1960, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart



Onze beminde vader is heengegaan. En wij, die hier achterblijven, in onze droefheid slaan wij een betrouwvolle blik ten hemel, naar God, die niet ontnemt zonder te geven en niet slaat zonder te zalven.

Het was een brave man, godvruchtig, werkzaam en vooral goedhartig en gedienschtig jegens zijn evenmens. Daarom zal de Heer hem een grote beloning voorbehouden in de eeuwige zaligheid.

Wij zijn bedroefd om zijn heengaan, maar wij troosten ons met de gedachte dat de dood hem uit het lijden van dit leven weggebracht heeft naar de plaats van onverstoorbare vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, met smart verlaat ik u, maar hierboven hoop ik u allen eenmaal terug te zien. Hebt dank

voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen. Beminde zuster, alle familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw dagelijkse gebeden en tot weerziens in de hemel

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mr & Mw Jozef VANDERLINDEN-
DE CUBBER,

De Families VANDERLINDEN, DE
CUBBER, 'T KINDT, GIJSELINCK,

bedanken voor uw bliken
van genegenheid en deel-
neming.

.....
Uitg. A. De. Croo, Koster, Opbrakel