

GOD IS LIEFDE



Dit weze U een vroom
en dankbaar aandenken aan

DE HEER

Jozef VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel op 18 juli 1914
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel (Opbrakel) op 22 september 1987,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Wij hadden zo graag vader midden ons gehouden
en het doet ons pijn dat hij ons heeft verlaten. Maar
we weten het, elk mens is geschapen om te sterven,
om zo opnieuw te leven. Want de dood betekent wel
het einde van ons aards bestaan, maar is ook het
begin en de ingang tot het eeuwig en hemels geluk.

Hij is een sterk mens geweest, maar ook de sterke
eik wordt geveld. Zo is hij gans zijn leven een noeste
werker geweest, onvermoeid met taai werklust, om
samen met zijn echtgenote in de opbouw van het
huisgezin, te zorgen voor het dagelijks brood. Zoals
in elk mensenleven kende hij goede en kwade dagen,
dagen van vreugde en dagen van verdriet, maar
moedig heeft hij zich 'n weg gebaand door het leven.

De laatste tijd van zijn leven is wel een kruisweg
geweest van pijn, lijden en verdriet, maar moedig,
gesterkt en gesteund door zoveel helpende handen
en medeleven van zijn naastbestaanden, heeft hij
alles in berusting beleefd. Met een sterk geloof en
betrouwen heeft hij zich voorbereid op de totale
ontmoeting met de oneindige liefdevolle Vader.

Dierbare echtgenote, scheiden is zo lastig, ge hebt
verdriet maar weet dat ik u zo dankbaar ben voor
alles wat u voor mij hebt betekend en vooral toen
gij wakend aan mijn ziekbed vol zorg en toewijding
waart.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ook u
dank ik. Samen met moeder hebt u al het mogelijke
gedaan voor mij, zoveel goedheid en troost hebt u
mij gebracht. Bemint elkander en leeft samen met
moeder in diezelfde geest van liefde en betrouwen
op de Vader.

Om uw gebed en medeleven danken U:

De families VAN DER LINDEN, ROELANDT
DE CUBBER en BERTOUIL.

Druk. L. De Ruyver, Brakel