

†

AANDENKEN AAN

DE HEER

Léon VAN DER LINDEN

echtgenoot van

Mevrouw Denise JOURQUIN,

geboren te Nederbrakel
op 17 augustus 1908 en godvruchtig
overleden te Brakel-Opbrakel in de
St. Franciscuskliniek op 27 april 1986,
voorzien van de HH. Sakramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Ere-Sekretaris van de
plaatselijke Bakkersgilde.

Namis :

vrijdag 16 mei 1986 om 19.30 uur.

God, Gij zijt vergevingsgezind en wilt
dat alle mensen zalig worden, wij
doen nu beroep op uw goedheid voor
Léon.

Gedenk hem die gij nu, na zijn werk-
zaam en zorgend leven tot U ge-
roepen hebt.

Bewaar hem in uw en onze liefde,
die door zijn doopsel verbonden was
met Uw zoon die onze Redder is.

Laat onze dierbare overledene delen
in de verrijzenis als Gij elke mens
zult bekleden met zijn eigen heerlijk-
heid in de hemel.

De families

VAN DER LINDEN, DE LIE,
JOURQUIN, VLERICK,

danken U voor Uw medeleven.

Druk. Devleeschouwer-Hoste, Brakel