

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

LOUIS-VICTOR VAN DER LINDEN

zoon van

Jan-Baptist en Coleta Van Der Schueren

geboren te Michelbeke, den 4 September 1901, en
overleden te Gent, den 5 November 1947.

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Wij moeten ons aan de schikkingen Gods onderwerpen, hoe pijnlijk die ook zijn, omdat Hij ons bemint en oneindig wijs is. (H. Bas)

De grootste weldaad, die God ons schenken kan, is dese van een zalige dood. Daarom weenen wij niet als dezen die geen hoop hebben: voor de geloovige wordt het leven verwisseld, niet weggenomen.

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen: kostbaar als het einde van den arbeid, als de voltooide overwinning, als de deur des hemels, als het begin der volmaakte veiligheid: (H. Bernardus)

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden zoeken, waarvan de zoetheid niet bedrieglijk is.

Duurbare Broeders, Zusters en Famileleden, troost u bij de gedachte dat onze scheiding niet eeuwig zal zijn: eens zien wij malkander terug om nooit meer gescheiden te worden. Gedenkt u mijner in uwe gebeden — zooals ik voor u bidde zal bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,
(300 d. afl.)

De Broeders, Zusters, Neven en Nichten van wijlen
MIJNHEER LOUIS VAN DER LINDEN

Zeer gevoelig voor de blijken van
kristene deelneming en gebeden in hun
diepe rouw, danken U oprecht.

Uitgi L. De Vleeschouwer, Michelbeke