

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Louise VAN DER LINDEN**

weduwe van Mijnheer

**Isidoor LISON**

geboren te Zegelsem, de 29 Juni 1888 en er  
godvruchtig overleden, de 15 Februari 1952,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

**Lid van de Bond van het H. Hart**

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het  
eeuwig leven, is alwie hier op aarde leeft voor God.

De duurzame overlede was een deugdzaame en voor-  
beeldige vrouw, een oprechte kristene, godvruchtig en  
vol ijver voor de dienst van God, minzaam en gediens-  
stig voor haar evenmens.

Zij mocht met gerust gemoed zeggen : Gij weet, o  
Heer, dat ik mijn ziel bewaard heb van alle ongerechtig-  
heid en zonde. Nooit heb ik de weg van eer en deugd  
verlaten. Steeds heb ik betracht U, mijn God, trouw en  
volmaakt te dienen. Ik vrees niet voor Uw goddelijke  
rechterstoel te verschijnen.

Zij werd ziek, en er was niemand die haar nog hel-  
pen kon. Noch de kunst der geneesheren, noch haar  
eigen gebeden of die van haar kinderen waren bij  
machte haar de gezondheid terug te schenken . . . Zacht  
en kalm is zij tot het eeuwig leven overgegaan.

Duurbare kinderen, ik dank u voor uw genegen-  
heid en uw zorgen, dag en nacht. Blijft veel aan mij  
denken, niet om over mij te treuren, maar om veel voor  
mij te bidden. Ik zegen u, vaarwel !

Jezus, Maria en Jozef.

(7 j. afl.)

De vier akten.

(12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Uw christelijke deelneeming was voor ons een zoete blijk van genegenheid.  
Hervoor zeggen U dank :

Heer en Mevrouw Gerard BORDEAUD-HUY-LISON en kinderen ;  
Heer en Mevrouw Georges DE VLEESCHOUWER en zoon ;  
De familiën VAN DER LINDEN en LISON.