

Als ik ooit doodga,  
verstik me dan niet in je tranen,  
maar schep een herinnering aan mijn lach  
niet op mijn graf, maar daar waar ik gelukkig was.

†

Dankbaar aandenken aan  
de heer

## Lucien VAN DER LINDEN

echtgenoot van Rosine VAN DER DONCKT

Geboren te Nederbrakel op 26 januari 1915  
en omringd door zijn familie,  
overleden in het U.C.L. Ziekenhuis  
te Mont-Godinne op 28 oktober 2002.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen  
danken u voor uw aanwezigheid en medeleven.

---

Rouwadres : Rue Mazy 125 - 7100 Jambes.

Afscheid nemen  
is met zachte vingers wat voorbij is  
dichtdoen  
en verpakken  
in de goede gedachten der herinnering.

Afscheid nemen  
is verwijlen  
bij een brok leven  
en stilstaan  
op de pieken  
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is om niet te vergeten...

Afscheid nemen...  
Is het moeilijkste  
in het leven...  
Je leert het nooit!

W. Bruyninckx

---

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. (055) 42 03 80