



Geroepen tot eeuwig leven en in de hoop
der verrijzenis nemen we afscheid in gebed
in deze Eucharistieviering van Mevrouw

Madeleine VAN DER LINDEN

weduwe van de Heer Eugeen DE STAERCKE,
echtgenote van de Heer Maurice GIJSELINCK,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 21 januari
1915 en na een korte ziekte overleden te
Brakel op 15 februari 1974,

gezalfd met de H. Olie en de Pauselijke
Zegen.

« En komt de dag dat ge ons moet ver-
laten, te vroeg zal 't zijn, ik weet het vrouw
... en moeder.

Veel te vroeg en toch zo jammer!

Wij zullen ons eenzaam voelen, diep geschokt
en verslagen, misschien moedig en gelaten,
maar uw goedheid, uw zorg en toewijding,
vrouw en moeder nog niet vol genoeg...

(P. De Rijck)

Hier eindigt, als door een rukwind neer-
geslagen, het leven van een toegewijde vrouw
en moeder : stil, eenvoudig maar trouw voor
de anderen. Zwaar beproefd was haar leven
bij het afsterven van haar eerste man, maar
naarstige handen bleven zich wijden aan
zorg en liefde voor haar kinderen. Wie haar
gekend heeft getuigt van haar dat ze zich

volledig inzette en offerde voor haar nieuw
gezin. Wie met haar omging getuigt van
haar edel hart, van haar mild begrijpen, van
haar bezieling voor een gelukkig gezin, waar
rust en vrede en vriendschap aan de basis
lagen. Helaas, schone dingen zijn soms van
korte duur : « de mens wikt, maar God be-
schikt ».

God, onze Heer, afscheid nemen van de
vrouw-moeder doet vreselijk pijn. Wij bid-
den U om troost, steun en sterkte in ons
groot verdriet. Leer ons moedig en hoopvol
verder te leven, met een gemis aan onze
zijde, maar in het besef dat het leven hier
in goede en kwade dagen verder gaat en met
de zoete hoop dat over de dood heen deze
verdienstelijke vrouw en moeder leeft in eeu-
wigheid.

Gij allen, mijn man, mijn kinderen en
kleinkinderen, verwanten, vrienden en beken-
den, al lieve mensen met wie ik samen-
leefde, mijn oprechte dank aan allen voor
alles!

De families VAN DER LINDEN, VAN DER
STICHELEN, GIJSELINCK, NOTERMAN,
DE STAERCKE, DE MEYER, ANSSENS en
JOURQUIN,
danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel