

« Verwondert U hierover niet want het uur komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan ». Joh. 5 : 28.29

Ter herinnering aan
de Heer

Marcel VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw
Maria Moreels

geboren te Zegelsem op 13 januari
1919 en overleden te Brakel
op 17 februari 1980.

De families Van der Linden, Moreels,
Degand, Stevens,

danken U voor uw deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel

Sinds de dood van Abel is de dood de grootste vijand geweest van de mensen.

Nu heeft hij onder ons verslagenheid en verdriet gebracht door onze geliefde vader uit ons midden weg te rukken.

Tot het einde toe gingen zijn gedachten uit naar Jehovah en bleef bezig om de belangen van Gods Koninkrijk te bevorderen waardoor wij zagen hoe hij in rechtschapenheid is gestorven.

Onze onuitsprekelijke smart wordt echter door de troost uit de H. Schrift verzacht want Jehovah zelf zegt : « Ik zal elke traan uit hun ogen wegwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. Openb. 21 : 4

Wij weten uit Gods onveranderlijk woord dat Jehovah, de bron van het leven, dit zal verwezenlijken door het wonder van de opstanding. Voor ons die overblijven is de strijd tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten nog niet voorbij.

Met geloof in Gods beloften hopen wij onze geliefde vader spoedig weer te zien wanneer Gods wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel.

2 Petr. 3 : 13, Mat. 6 : 10