

« Gij die in tijd en eeuwigheid
Heiland en Vorst van Vrede zijt
Verlos als trooster in de nood
Uw Volk uit duisternis en dood » (Lied 101)

Vroom en dankbaar aandenken aan

MEVROUW

MARIA VAN DER LINDEN

echtgenote van de Heer
MODES' TRONQUO

geboren te Zegelsem, op 25 oktober 1906 en
godvruchtig overleden te Elst, op 21 december
1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.



De families **VAN DER LINDEN, DE CUBBER,**
TRONQUO en DE BUS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Begrav. **RAOUL**, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

In de week van 't Kerstfeest is het kaarsje van
moeders leven uitgegaan : ze is naar de hemel.

Deze dierbare heeft als een goede christene
geleefd in het Licht van Christus. De kerk en
haar kroostrijk gezin gingen haar nauw ter harte
en waren ook haar lichtbronnen op haar levens-
weg. Als haar verdiende rust inging werd haar
levensweg af en toe zelfs een kruisweg gelijk.
Voorgelicht door de fakkel van het geloof in het
ontvangen van elke Hoogdag en in de warme
kring van haar geliefden verzorgd, wist moeder
veilig de eindbestemming te halen.

Heer, in uwe handen leggen wij haar leven
neer. Moge zij het Licht van de eeuwige Kerst-
vrede aanschouwen. Voor die vrede bidden wij
« De vrede in Christus » op onze christelijke
grafstenen weze haar gelovig erfdeel.

Dierbare echtgenoot, lange tijd waren we bij-
een. Dank om al 't goede. Wees verder moedig.
Ik wens U nog een goede oude dag in familie-
kring.

Geliefde kinderen en familieleden, U hebt me
veel deugd gedaan. Vooral mijn dochter Paula
mijn dank om de liefdevolle zorgen. Die jaren-
lange oppas bij U en de vele bezoeken waren
het bewijs van uw wederliefde voor mij. Mijn
zusters kloosterlingen bijzonderlijk blijven mij
gedenken in hun gebeden en H. Missen.

O. L. Vrouw van Vrede, bid voor ons.