

Niet mijn Wil, maar Uw wil geschiede.



**TOT VROOM AANDENKEN VAN**  
MEVROUW

**Maria - Catharina**  
**VAN DER LINDEN**

weduwe van de Heer  
**Jan-Baptist VAN DEN DRIESSCHE**

geboren te Michelbeke, op 28 november 1889  
en overleden te Opbrakel, op 2 maart 1970, tij-  
dig bediend met de H. Sakramenten der  
zieken.

---

Zalig zijn zij, die in de Heer sterven, hun  
ziel berust in God en van Hem zullen zij het  
eeuwig loon ontvangen.

Gelukkig de mens, die zo leeft zoals hij wenst  
bevonden te worden bij zijn dood.

Hoe zoet is het te sterven, als men kristelijk  
geleefd heeft, zulke dood is zacht en eigenlijk  
de overgang tot een ander en beter leven.

Heer, al wie U dient, is zeker, dat hij na de  
lasten van dit leven beloond wordt; laat dus  
Uw dienares genade vinden bij U en met U  
de eeuwige vreugde delen.

Bemide kinderen, voor wie ik zoveel gewerkt  
en gezorgd heb, gedenkt mij in de H. Mis en  
Uwe gebeden. Alles is zo vlug en zo plots ge-  
gaan, maar toch ben ik tamelijk lang bij U  
mogen blijven - laten wij alles toevertrouwen  
aan de goddelijke voorzienigheid, hoe meer gij  
dit kunt, hoe moediger en geruster gij zult  
leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de 4 Akten bidden.

De families VAN DER LINDEN, VAN DEN  
DRIESSCHE, VAN DE SCHUEREN, FONCK,  
danken u voor uw blijken van deel-  
neming.

Van der Stichelen - koster — Elst