

Aan uw gelovigen, o Heer wordt door de dood het leven niet ontnomen, maar in een beter leven veranderd.  
Pref. overl.

†

## Bid voor de ziel

van

**MARIA-COLETA VAN DER LINDEN**

weduwe van

**EMIEL VAN DE WALLE**

geboren te Nederbrakel de 28 Februari 1880  
en er godvruchtig overleden de 1 Mei 1951,  
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden  
Zij was lid van de Derde Orde.



Deze diep-betreurde overledene was boven alles een oprecht-christelijke vrouw : zij was een vrouw van gebed en van voorbeeldige plichtsvervulling jegens God en onze Moeder de H. Kerk, Zolang zij kon, kwam ze iedere Zondag ter kerke, niet alleen om de H. Mis bij te wonen maar ook om ter H. tafel te naderen, en toe, zij door een spijtig ongeval haar wekelijksen kerkgaan niet meer kon doen, dan zocht zij haar troost in het bidden van haar Rozenhoedje, alsoo aan haar kinderen het treffend voorbeeld gevend van ongeveinsde godsvrucht. Maar zij was daarbij ook nog een beste moeder, want zij was braaf en goed, vol kommer en zorg voor de haren. Wanneer zij door het afsterven van haar echtgenoot alleen met den zwaren last bleef zitten, sloeg zij moedig de hand aan 't werk. Zij heeft wel veel geleden maar zij heeft nooit gemord.

De kinderen mogen fier zijn op zo'n moeder en zij staan nu rond haar graf om haar voorbeelden te roemen.

Bemide Kinderen vaart allen wel. Ik verdwijn uit uw ogen maar ik verlaat U niet : mijn hart en mijn gedachten blijven bij U. Ik volg U van uit den Hemel op uw levenswegen. Leeft schoon en kristelijk ; maakt malkander gelukkig in wederzijdse liefde en bijstand. Houdt mijn aandenken, evenals dat van vader in ere. Bidt daarom veel voor onze zielerust.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !  
De 4 akten a. u. b.

---

Mijnheer en Mevrouw Polydor Limpens Van De Walle ;  
Mijnheer en Mevrouw Eugen Van De Walle-  
De Vleeschauer en zoon Willy ;  
Mijnheer en Mevrouw Josef Hubau Van De Walle en  
kind-eren Yvette, André en Godelieve ;  
Mijnheer en Mevrouw Marcel Van De Walle-  
De Maertelaere ;  
Mijnheer André Van De Walle ;  
De familiën VAN DER LINDEN en VAN DE WALLE.

Bedanken U voor de bliken  
van christelijke deelneming.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt