

Gegroet, o Kruis,
Onze enige hoop!

†

GEDENK IN EEN VROOM GEBED

de ziel van Mevrouw

Maria-Constancia Van der Linden

echtgenote van Mijnheer
LOUIS RENARD,

geboren te Nederbrakel op 14 april 1888 en er
godvruchtig overleden op 6 november 1961,
versterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
"in articulo mortis".

Lid van de Bond van het H. Hart, de Derde Orde
en andere godvruchtige genootschappen.

De dierbare overledene strekte tot voorbeeld door
haar zachtmoedigheid en verdueligheid.

Daarom werd ze door iedereen geacht en zal haar
aandenken in ere blijven.

Reeds veel jaren was zij getroffen door een ziekte
die haar levensduur onzeker maakte. Door die
lange jaren van beproeving heeft de Heer haar ziel
gelouterd en kwam haar rotsvast geloof, haar kris-
telijke verdueligheid en liefde tot uiting.

Dierbare echtgenoot, beste kinderen, met bewon-
derenswaardige goedheid en toewijding hebt gij mij
verzorgd en bijgestaan. Ik heb God dikwijls om U
bedankt en ik bracht dit offer aan de Heer, opdat
Hij U zou belonen naar verdienste. Mijn innigste
wens is dat gij elkander blijft beminnen, opdat Hij
U zegene en wel beware. Bidt voor uw duurzame
moeder.

H. Hart van Jezus, wees haar genadig.



De families

VAN DER LINDEN,
RENARD,
VAN DE PONTSEELE,
VINCQ,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.