

Gegroet, o Kruis, mijn enige hoop !



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Maria, Elisa Vander Linden

geboren te Michelbeke de 28 februari 1878  
en er overleden de 13 februari 1967, voorzien  
van de genademiddelen v. onze Moeder de H. Kerk.

Al wordt een mens hoogbejaard toch kan de dood nog onverwacht en vrij plotseling toeslaan. Steeds heeft onze dierbare overledene zich mogen verheugen in gezondheid en werkkraft. en die kostbare gaven van de Heer heeft zij haar lange leven door gebruikt in zijn dienst. In stille plichtbetrachting, in het behartigen van haar huiselijke taak, door een christelijk opgevat leven heeft zij getracht God te behagen. Daarom zal ook haar beloning niet uitblijven. Nu klinkt de uitnodiging van de Heer haar in de oren: "Welaa dan, goede en trouwe dienares, tred binnen in de vreugde van uw Heer."

Wij bidden, opdat deze opperste vreugde spoedig haar deel zou zijn.

Beminde zuster, met u heb ik zovele jaren lief en leed gedeeld, omdat wij ons in geloof in Christus verenigd weten, kan de dood ons niet scheiden. Blijf voor mij bidden met allen die ons dierbaar zijn.

Onder uw hoede neem ik mijn toevlucht, heilige Moeder Gods.



De families VAN DER LINDEN - D'HAESE

DANKEN U om uw gebeden  
en de blijken van deelneming  
hen betoond in hun rouw.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer Michelbeke