



**Na een leven van toewijding, werkzaamheid
en dienstbaarheid is van ons heengegaan**

MEVROUW

Maria - Emma Van der Linden

weduwe van de Heer

Jozef VAN DE VELDE,

geboren te Nederbrakel op 1 februari 1887
en godvruchtig overleden te Schaarbeek
op 22 juni 1976.

Al wat het leven geeft, is gave van God
en al wat het leven vraagt is offergave.

In alles : dank aan de Heer voor dit ge-
vuld, moedig en toegewijd leven en vrede
aan al mijn dierbaren.

Wat het leven ons leert, is dat er geen
bestendig geluk bestaat op deze aarde, dat
onze dagen vervuld zijn met traan en lach,
met vreugde en pijn, met inspanning en rus-
tig genieten, maar dat alleen hierboven eeu-
wige vrede en geluk bestaat.

Wij danken God om de vriendschap die zij
gaf, om de vrede die zij bracht, wij vertrou-
wen haar nu aan Hem toe.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden,
hartelijk dank voor uw wederkerige vriend-
schap, liefde en genegenheid. Weest moedig,
houdt mijn voorbeeld voor ogen en weest

goed voor elkander, zo zult gij mij het best
in ere houden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families VAN DER LINDEN-VAN DE VELDE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel