

Ten paradijze geleiden haar Gods engelen!
TOT VROOM AANDENKEN

aan
Mejuffrouw

Maria-Emma Van der Linden

dochter van wijlen Petrus en Francisca Ponchaut
geboren te Zegelsem op 13 augustus 1878
en zacht naar de Heer gegaan in het bejaarden-tehuis
van Nederbrakel, op 7 september 1969,
gesterkt door Kristus in zijn H. Sakramenten.
Lid van verscheidene genootschappen der parochie.

Op de drempel van mijn 92^{ste} levensjaar.
Wat had ik nog te verlangen in deze wereld
dan rustig en kalm, naar God te gaan in het
Vaderhuis, waar zovelen mij zijn vooraf-
gegaan van familie en kennissen?

Door hoge ouderdom zijn mijn levenskrach-
ten uitgeput... De vele dagen, die, bij de gena-
de van de Heer mij geschonken waren, zijn
als rook vervlogen. Eenzamer geworden,
heb ik de kostbare gave van het leven, die
God mij geschonken heeft, gelouterd, heden
liefdevol en dankbaar in uw gezegende han-
den teruggeschonken.

De duurzame overledene stond midden de
wereld en de mensen als 'n eenvoudig, braaf
gedienstig en godvruchtig mens, goed en ge-
negen voor iedereen. Meer dan zestig jaren
heeft ze haar goede diensten en beste krach-
ten, trouw en simpatiek gewijd, zo verkleefd

en toegewijd aan de achtbare familie Van
Coppemolle. Rijp en rijk aan verdiensten,
heeft ze onder de hoede van haar
hemelse moeder de oogst binnengehaald.
Kom dan, goede en getrouwe dienaress en
treedt nu binnen in de vreugde van uw Heer.

Mijn duurzame familieleden, eerwaarde Zus-
ters van het rustoord, hoe zou ik U kunnen
danken voor al uw goede zorgen en toewij-
ding en haast engelachtig geduld, dag en
nacht. U hebt mijn schone oude dag gemaakt.
Bij U vond ik troost en hulp. God lone het
U, bidden we voor elkaar. Tot weerziens
bij de Heer.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN DER LINDEN,
PONCHAUT,
DE EERWAARDE ZUSTERS.

N.B. - De namis zal opgedragen worden op woensdag
24 september, te 19 uur.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470