

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o. u. o.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA VAN DER LINDEN

weduwe van Mijnheer

JOANNES STEURBAUT

geboren te Nederbrakel de 1 Augustus 1870, en
er godvruchtig overleden de 20 Februari 1957.

Versterkt door de H.H. Sacramenten derstervenden
en de Pauselijke Zegen.



Deze dierbare overledene was een van die trouw godvrezende vrouwen die hun leven lang in trouwe dienst hebbengestaan van God als goede huisvrouw, als voorbeeldige moeder. Groot zijn dan ook haar verdiensten bij O. L. Heer en onuitwisbaar is haar nagedachtenis in het hart van haar beminde kinderen.

Iedereen heeft zijn tijd van komen en gaan. Door de goede zorgen van de haren heeft de duurzame overledene een gelukkige oude dag gekend, en het was haar steeds een grote vreugde O. L. Heer bij haar 't huis te ontvangen. Om al het goede dat zij deed zal haar beloning groot zijn.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, vaarwel! Weent niet om mij want ik heb de goede strijd gestreden en ik sterf gerust. Onthoudt al de goede lessen en voorbeel-

den die ik gegeven heb, gij hebt mij steeds een welgemeende, en hartelijk liefde toegedragen: steunt mij nu verder in edelmoe-dige liefde met veel voor mij te bidden.

Duurbare familieleden en vrienden, tot wederziens bij O. L. Heer.

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akter. a. u. b.



Zeer getroffen door Uw bliken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

Mr & Mw Baziël Herman-Steurbaut.

Mr & Mw Albert Fostier-Steurbaut.

Mijnheer José Herman.

Mejuffer Lucie Fostier.

Mijnheer Frans Fostier.

Mijnheer Roger Fostier.

De familiën Van Der Linden, Steurbaut,

Van De Kerckhove, Leroy,