

Ik ben de Verrijzenis en het Leven ;
wie in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven !



TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

**Maria-Theresia-Augusta
VAN DER LINDEN**

weduwe van de Heer

HILLONÉ VAN LIERDE

geboren te Michelbeke de 28 december 1891
en overleden te Oprakele de 15 januari 1972,
bediend met de H. Sakramenten der Zieken.

Gelukkig de mens, die zo tracht te leven, zoals hij
wenst bevonden te worden in het uur van de dood.

Lijden is zo betekenisvol voor wie de woorden van
Christus beluisteren wil : « Indien gij mij bemint, neem
uw kruis op en volg mij ! » Dan wordt dit lijdén een
bron van genaden en zegeningen.

Onze duurzame overledene heeft gedurende haar
leven in lijdén en strijd, in eenzaamheid en werk-
zaamheid, in ziekte en dienstbetoon haar deel gehad.

Heer, gij weet hoe ik gehandeld heb met een goed
hart en gedaan heb wat goed was in uw ogen.

Aanvaard dan Heer, dit offer tot welzijn van al
mijne dierbaren.

Duurbare kinderen, gij weet hoe ik voor u gewerkt
en geleefd heb, houd de moed en werkzaamheid uwer
moeder steeds voor ogen en gij zult ook moedig leven.

Beminde familieleden, en gij ook ten minste die
mijne vrienden zijt, dank ik voor uwe genegenheid en
toegewijde zorgen.

Wil nu allen rustig de Vier Akten bidden.

Druk Melckebeke Zottegem

De Heer en Mevrouw Amedée VAN LIERDE-DETAND en kinderen,

De Heer en Mevrouw Rogier VAN LIERDE-VAN WIJMEERSCH en kind,

De Heer en Mevrouw Raymond GRUYPELINCK-VAN LIERDE,

De families VAN DER LINDEN, VAN DER SCHUIREN,
VAN LIERDE en LIEDTS

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.