

Hoe zuiver moet die ziele zijn,
Die, losgemergeld door de pijn
Die uitgeleden, afgeëerd,
Wordt eindelijk 't God-aanschouwen weerd!
Zoo waart Gij, Moeder, lijdend hier
Zachtmoediglijk uw vagevier,
Waardoor g'uw maat vervuld,
Nu olinkt en eeuwig blinken zult.

G. G.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Marie-Blondine VAN DER LINDEN

echtgenote van Mijnheer

Emiel-Victor D'HOSE

geboren te Nederbrakel, op 1 november 1883 en er
godvruchtig overleden, op 12 maart 1939,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Haar leven was een leven van liefde tot God : een-
voudig en zonder uiterlijk vertoon, maar met een diepe
godsvrucht en een vast geloof, die zich openbaarden
in het vurig gebed.

Haar leven was ook een leven van liefde tot haar
gezin, want zij was heel en al de liefdevolle zorgvolle
moeder voor dezen die O. L. Heer haar toevertrouwde:
man en kinderen konden op haar rekenen.

Op het einde van haar leven kwamen pijnlijke
ziekte en kwellingen haar overvallen, maar in al haar
beproevingen bleef zij op de Heer betrouwen en zij
verdroeg alles met grote verduligheid wel wetende
dat, wie met Jezus lijdt, zich ook eenmaal met Hem
verblijft.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
vaart allen wel en de levete scone. Weent niet om mij
want ik ben uit het lijden, maar bidt voor mij. Hebt
allen dank voor uw warme genegenheid. Tot weder-
ziens bij O. L. Heer.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mijnheer Victor D'HOSE;

Mevrouw Louis D'HOSE-VINDEVOGHEL;

Mijnheer en Mevrouw Jozef VIVILLE-D'HOSE;

De familiën D'HOSE, VAN DER LINDEN, VAN DE KERCKHOVE en VAN
NIEUWENHOVE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.